

Mercè  
Rodoreda  
In de  
Cameliastraat



## Beklemmende Catalaanse roman

'In een winter met sneeuw bevroor de grond, en de onderste helft van de cactus ging dood en het bovenste deel bleef leven omdat het stiekem wortel had geschoten in een spleet van die muur met rozenstruiken en pissebedden, en die wortel voedde zich met baksteen en oude mortel en gaf leven aan de cactus die omhoog groeide, tot boven de muur, om in de tuin van de burens te loeren. En helemaal bovenin kwam er in de avond van de dag dat ze me gevonden hadden een bloem uit...' Deze zin op de eerste pagina van de roman **In de Cameliastraat** van de Catalaanse schrijfster Mercè Rodoreda lijkt niet alleen een metafoor voor het leven van de hoofdpersoon van de roman, Cecília Ce, maar ook voor Catalonië in de tijd dat Rodoreda de roman schreef, van 1963-1965. Cecília wordt als vondeling neergelegd in de Cameliastraat, loopt op jonge leeftijd weg, belandt in een krottenwijk, maar ondanks alle tegenslag in haar leven en haar berustende levenshouding eindigt ze als een rijke onafhankelijke vrouw. Een beklemmende en intrigerende roman.

*In de Cameliastraat*, Mercè Rodoreda, uit het Catalaans vertaald met nawoord door Frans Oosterholt, Menken Kasander & Wigman Uitgevers €22,50