



# Menken Kasander & Wigman Uitgevers Nieuwsbrief Najaar 2013

**‘Als dit boek een jeugdzonde is, dan ben ik Henny Huisman.’**

Aldus recensent Johannes van der Sluis op het literaire weblog Tzum, over *Paulina Buxareu*, de derde roman in vertaling van Josep Maria de Sagarra. De Volkskrant gaf in zijn recensie vier sterren: ‘De superieure ironie waarmee Sagarra zijn personages bejegt, de venijnige tikjes die hij uitdeelt, de sensuele stijl (...)’

*Paulina Buxareu* is een van de drie boeken die dit najaar verschijnen, naast *In de Cameliastraat* van Mercè Rodoreda en *Zo is de wereld* van Pío Baroja. Gemeenschappelijke noemer van de drie romans zijn de vrouwelijke hoofdpersonen: Paulina, Cecilia en Sacha.

Drie onafhankelijke dames, die alledrie op hun eigen manier een ontdekkingsreis aanvaarden naar het geluk, naar zichzelf, of eenvoudigweg naar een plek onder de zon.



## Facebook en Twitter

We zijn inmiddels ook te vinden op Facebook met regelmatig berichten over boeken, recensies, enzovoort. Klik hier en vind ons leuk. Je kan ons ook volgen op Twitter.



## Begin 2014 verschijnt *Wat wij aten* van Josep Pla

Het schilderij *La taula* (de tafel) Joan Miró, landgenoot van Josep Pla, zal het omslag sieren van *Wat wij aten*. Pla, ongetwijfeld de meest bekende en productieve Catalaanse auteur uit de twintigste eeuw, laat in dit boek zijn licht schijnen over uiteenlopende zaken als de noodzaak van een goed ontbijt, oesters in New York, de Catalaanse stoofpot, groenten van het land, de visvangst aan de Costa Brava en vele andere kwesties die van belang zijn voor de liefhebber van de Mediterrane keuken.

