

■ **Hannah Arendt: *Denken***. Klement, 304 blz. € 29,50

Indrukwekkend essay over het kwaad van de gedachtenloosheid en de vraag wat écht denken nu eigenlijk is.

■ **Gilles Deleuze: *Verschil en herhaling***. Boom, 480 blz. € 59,50

Intellectuele aanstellerij of een van de diepste beschouwingen uit de 20ste-eeuwse filosofie? In ieder geval een boek waarover je je het hoofd moet breken.

■ **Josep Maria de Sagarra: *Knoflook en pek***. Menken Kasander & Wigman, 215 blz. € 22,50

Rauw drama in een Catalaans vissersdorp, vroeg in de 20ste eeuw. Zelden werd de taal zo zinnelijk gebruikt.